

Bil

Bil. Ik wil
je in mijn hand.
Mijn achterland zo
zichtbaar
voor *all but me*.

En het uitzicht schijnt
zo mooi te zijn. Zo
vol en rond en
bollend in de wind.
Gezwind en vrolijk
lachen zij hun
wangen bloot.
Ingespannen als ik
stoot.

Mijn achterzak heeft maar
geluk. Altijd dichterbij
dan mijn huid.
Luidruchtig scheurt hij
van mijn jeans,
plots onfortuinlijk
schroot. Jaloezie was nog nooit
zo groot.

Het is niet voldoende. Mijn
hand duldt geen
tussenkoms van stof. Het
is alsof
wij één zijn.
Wij horen samen,
als twee psychopaten die
een moord beramen.
Dood aan al dat ons
scheidt!
Ik ben niet bereid
te delen.

Eventueel met een vrouw.
Haar vingers op mijn glooiing
kan ik misschien
wel velen.
Mits compensatie voor
mijn hand
op haar
zachte onderkant.