

ik dacht aan alle doden  
ik dacht aan vrijheid  
ik dacht aan wie ik heb verloren  
aan wat en hoeveel tijd  
mijn hele leven al gevangen  
hunkeren naar vrij  
naar groots en meeslepend  
naar ware liefde, naar mij  
in vrijheid leven  
is het hoogste goed  
maar werkelijk vrij leven  
wie weet hoe dat moet  
reddeloos verloren hou ik vast  
geknoopte touwen aan een mast  
gebonden aan de stenen kade  
oranje stootboeien tegen schade  
en schande en pijn en mislukken  
jarenlang dat vrije leven verukken  
dat alles stopt heden in mij  
vanaf vandaag leef ik in vrijheid  
en van binnen VRIJ

*Mijn week in 100 woorden - week18-2021*  
*Eef Lanoye*