

dit jaar was moederdag
voor het eerst met
een lach
in mijn hart
eerder zeker mooi en fijn
maar dit keer
kon ik
werkelijk moeder ZIJN
van binnen
heel diep
heel raak
mijn leven lang sterk
met torsende taak
om iedereen te redden
als reddeloos verloren
kind
vind
ik het
magnifiek helend
dat mijn dochter
mij niet sterk maar
mooi - lief -aardig
grappig - gezellig -zorgzaam
en bijzonder
vindt
haar ingekleurde hartjes bij
die woorden
deppen mijn bloed
geven mij moed
als moeder

als het kind dat
ik nog immer ben
barstensvol
liefde en leven
om eindelijk
onbevangen
door te geven