

zeg lente, schiet eens op
de zomer komt eraan
je hebt nog één maand
om ons te overtuigen
van je goede bedoelingen
eind mei vandaag
twijfel ik aan je bestaan
vind ik je minstens traag
maar eigenlijk
volkomen
ongeloofwaardig
in licht noch warmte
in kracht noch daad
dat wekenlange
brutale blazen van
die wind
staat
in kil contrast
met de vrolijke kleuren
geuren
die enthousiast
stralen
bloemen balen niet
als verkleumde mensen
met wensen vol zon
om te luieren
zwoel samen
willen wij verbinden
op terras
in eigen tuin
bij jou
ligt ons geluk
voor heel
voor niet meer stuk

Mijn week in 100 woorden - Week20-2021
Eef Lanoye