

zin  
in leven  
even niks  
zin in vrij  
in jou en mij  
zin  
in huilen  
schuilen  
onder jouw oksels  
snuiven  
wuiven  
naar voorbijgangers  
van tussen  
grassprietten  
aarde onder mijn lijf  
draag mij als  
ik zweef en dans  
op witte wolkjes  
hoog blauw  
in mijn ogen  
hou van mij  
pak mij stevig vast  
licht wast  
me helder  
vertel me  
jouw verhaal  
vogel  
vleugellam ben ik  
maar jij  
vliegt met alle winden  
mee  
naar zee  
zou ik nu willen  
liggen op mijn luie  
billen  
warme olie en  
handen op mijn huid  
geluid van golven  
die eeuwig gaan  
en komen  
vervuld van dromen