

twee achtbaan  
bubbels deze week  
twee keer verbeelding  
en extase  
de fase  
van pure creatie  
in een boek  
dat verhaalt  
over piraten  
een Friese kapitein  
met gouden hart  
smart en spijt  
ingehaalde tijd van  
leven  
zweven met elfjes  
in mijn droomland  
hand in hand  
met het kind in mij  
vrij  
blij stuiterend  
in het kwadraat van  
mijn eigen kroost  
het hoogst gilde  
mijn hart  
vol bruisend geluk  
de Bron deed alles  
vloeien in zon  
tijd  
dankbaarheid  
geen gouden randen  
maar een klomp  
vastgeklonken in  
mijn verhaal  
dat zich steeds meer  
schrijft  
met overvloed  
in de lijn  
van mijn eigen bloed