

het was me het weekje wel
niks zondagochtend pitten
vaderdag in bed
met cadeaus
spitten en
BBQ in moestuinland
de tand des tijds
op maandag
verjaardag
van de man
oude ouder
wijze wijsneus
heus niet de enige
onder mijn dak
plus drie maakt
vier en vergeet
van plezier onze
dolle katten niet
schiet mij maar
lek
en ik stak
de fik erin op
donderdag
nee niet in mijn
huis en haard
maar in mijn eigen vuur
tijdens het storytelling uur
der waarheid
waarin ik stuiterend in
zoom
de master van mijn class
was
met mijn discipelen
hangend aan
mijn lippen

Mijn week in 100 woorden - Week25-2021
Eef Lanoye