

onaf
was het begin
op de helft
zat ik er lekker
in
en bad ik om
verlenging
maar mijn week
gaf niet toe
en hield zich aan
haar tijd
zonder respijt
kwam ik echt op
gang
zo lang niet
gevoeld
gestuiterd
hiervoor ben ik
bedoeld
opnieuw gekust
door mijn eigen
levenslust
dansend mijzelf
achterna
niet de feiten
hardop lachen in
de trein
pijn en lippenkramp
ik kamp met
verliefdheid
op het leven dat
ik eigen-wijs creëer
zeer gelukkig
en vol dromen
die komen om
met mij te dwalen
in de verhalen
van wie ik ben
en altijd zal zijn