

help mama
help
ik val
in jouw armen
heb erbarmen
Universum
ik houd haar
dicht bij mij
wijk nooit
van haar zijde
haar bloed
moet
niet in mijn hand
maar veilig stromen
binnenin haar lijf
scheuren mogen
niet komen in
haar huid
noch haar vlees
ik vrees
haar heelheid
mijn geschrokken hart
rijt pijn en
wanhoop bloot
groot is mijn
oude onmacht weer
zeer snel handelen
voor hulp
meer dan troosten
kan ik niet
zij is kalm
vol vertrouwen
in haar moeder
moedig meisje
bange mama
die wil ruilen
niet huilen
het komt goed
ik ben hier
altijd
bij jou

Mijn week in 100 woorden - Week27-2021
Eef Lanoye