

schoolvakantie
week één
nog vijf te gaan
de waan
van de dag
bij werk
is maar half
zo sterk
als dit moeras
een diepe modderplas
vertroebelt mijn
blik minder
dan geen
ritme en
structuur
van uur tot uur
van school
tot weekend
blijkt ongekend genot
zelfs beknot
door vroege ochtendspits
de sportclub race
ophaal-
kook-
en voorleesdienst
die gebruikelijke heersers
over mijn leven en
tijd
trappelend op mijn
hoofd en creatieve flow
- zoals een ridder
met lans galopperend
die van zijn tegenstander
aan stukken rijt -
blijken rotsen in
de branding
van schuimkoppen
en woeste golfslagen
met de naam
vrije dagen

Mijn week in 100 woorden - Week29-2021
Eef Lanoye