

schoolvakantie  
week drie  
nog drie te gaan  
we staan halfweg  
pech met het zomerweer  
hemelwater  
blijft ons overspoelen  
drassige poelen  
slaan mij lam  
stinkende modder  
trekt me omlaag  
in zompigheid  
helaas ook de tijd  
van stekel hormonen  
dikke doornen naar buiten maar  
net zo venijnig naar binnen  
in mijn eigen hart  
en hoofd  
verdoofd denken  
onevenwichtig voelen  
zonder de gezelligheid van  
middelen  
direct door naar  
de gevangenis van pijn  
opgesloten zijn  
in de terreur van  
mijn maandelijks bad trip  
sip droom ik van  
liefde en zon  
kom bij me  
kon ik maar beter  
kon ik maar zacht  
mijn nacht vertrouwen

*Mijn week in 100 woorden - Week31-2021*  
*Eef Lanoye*