

schoolvakantie  
week vier  
hier  
start het aftellen  
naar  
het einde  
maar  
ik tel niet deze week  
ik laat los  
gemakkelijk praten  
kroost vijf dagen bij oma laten  
heerlijk werken plus  
twee dagen vrij  
jij zegt het  
en hebt gelijk  
en ik geluk  
uren in de zon aan zee  
mijn mini vakantie  
kan niet meer stuk  
rijker dan rijk  
met lief en vrienden  
kunst, culinair genot  
een groot niets hoeven  
vertoeven in blijheid  
vacuüm van vrijheid  
in een leven van snipperuren  
en -dagen  
met voluit ondernemen  
brengt vertragen  
in een bubbel van liefde en licht  
een vette lach op mijn gezicht

*Mijn week in 100 woorden - Week32-2021*  
*Eef Lanoye*