

schoolvakantie  
week vijf  
een week om niet en wel  
te vergeten  
het venijn van de pijn  
slurpte mij leeg  
maar ik verzwegen het voor de  
buitenwereld  
want not cool  
niet zwoel  
niet sexy  
lekker  
zitten  
nog altijd de hel  
fel  
elke steek onder  
de gordel  
twee dagen moeder  
drie dagen hoeder van  
verhalen  
kom ze maar halen uit  
mijn schoot  
groot mijn dromen  
komen nu nog niet uit  
luid toeter ik digi-taal  
in de zaal  
met onzichtbaar publiek  
dat soms klapt  
soms kapt  
en regelmatig hapert  
zaterdag vertoef ik met  
Romeinen plus een  
middeleeuwse troubadour  
vol geluk  
en amour

*Mijn week in 100 woorden - Week34-2021*  
*Eef Lanoye*