

schoolvakantie
week zes
vijf dagen puzzelen met
uren en minuten
voor kroost en werk
het geeft troost te weten
dat dit de laatste week is
blij kinderen op circusles
trotse moeder bij de show
op vrijdag
en ja
ik mag
huilen van opluchting
een zomer vol pret
regen
weinig verwondingen
steeds gezond
een zegen
voor ons allemaal
toch haal
ik adem
vanaf maandag
want ook zeer gezegend zijt gij
structuur van school
en werkritme van deze
bohémienne
een parabox misschien
maar kaders geven rust
reine ruimte
voor de geest vanbinnen
een must
voor vrijheid en creatieve kracht
waarnaar ik
smacht

Mijn week in 100 woorden - Week35-2021
Eef Lanoye