

acht jaar moeder deze week  
ik keek  
en zag een meisje  
dat ooit uit mij gleed  
welkom brokje liefde  
jij doorkliefde mijn  
afgesloten hart  
met licht  
en angst  
want hard  
kun jij mij spiegelen  
wijzen op mijn taak  
die ik dagelijks verzaak  
in mijn eigen strenge ogen  
die machteloos betogen dat  
fouten mogen  
bovendien in de  
spiegel de ware betekenis  
van wallen tonen  
honen naar het kreukelen  
van mijn huid  
kinderen houden je niet jong  
juist ouder  
want dat ben je  
vanbinnen en vanbuiten  
vluchten kan niet meer  
maar wil ik nooit  
ik hou jou  
dochterlief  
en jij gelukkig mij

*Mijn week in 100 woorden - Week37-2021*  
*Eef Lanoye*