

Opnieuw

zou ik jou opnieuw
die dag
mogen ontmoeten
en mag
ik dan eindelijk zijn
de ware mij
vanbinnen en aan de
buitenkant
de rand van dit bestaan
is zo ver
zo ver uitgerafeld
vergaan in eeuwig weggaan
al van voor mijn komst

soms denk ik aan bomen
en wuivend gras
dat ik een vlinder was
een mooie blauwe
of een klaproos in een berm
een zwerm bijen om me heen
niet bang
niet boos
gewoon zijn

mijn vraag is
nu ik een fractie waar ben
met kracht die zacht mag zijn in mij

wil jij
me vandaag
ontmoeten?

Eef Lanoye
27-9-2021