

ik wist niet dat
deze staat van zijn bestond
ik hervond mijzelf
als nooit tevoren
bevroren in de tijd
keek bleek mijn ziel
bijna zesenzeventig jaar toe
hoe ik
al die jaren
half leefde
aan de buitenkant van
mijn eigen bestaan
naar binnen gaan
lukte niet meer na
mijn aankomst zonder ontvangst
gevangen in angst
en demping van mijn
vitale levenskracht
boos van pijn
loos mijn macht
vol verzet
belet mijn leven
tot deze week
ik keerde buitenste binnen
voor het eerst compleet
verbonden in mijzelf
open en gevoelig
naakt
geraakt in liefde
met liefde
voor mij
en mijn geliefde

Mijn week in 100 woorden - Week40-2021
Eef Lanoye