

het is een week van woorden  
anders dan gepland  
als immer  
en helemaal nieuw  
er wellen woorden in mij boven  
die tijd noch plaats kennen  
onmogelijk te  
articuleren  
kleuren  
geuren  
gevoel zo immens  
intens vibrerend  
dat 26 letters  
niet kloppend  
samensmelten  
om te vertellen  
de gaten geven licht  
zonder klank in mijn keel  
heel  
is het ene woord dat zingt  
vanbinnen  
vanbuiten  
boven  
onder  
overal  
ik ben het heelal  
een nederig mantra  
dansend op mijn lippen  
alle vezels trippen  
gelukzalig zijn zij  
die stilte vinden in de storm  
waarbij de norm  
niet vorm maar  
inhoud is  
wij zijn één  
gewis

*Mijn week in 100 woorden - Week41-2021*  
*Eef Lanoye*