

ik voel mij als een kind dat  
op schoolreisje mag gaan  
mijn bloed stroomt  
wild in mijn hart  
volle maan  
pomp mij nog wat sneller graag  
traag is ondertussen  
mijn hoofd  
vooruitlopend  
op zeven dagen  
van vertragen  
en naar binnen keren  
op het spirituele tantra pad  
waarop ik wandel  
en soms huppel  
geen druppel valt er  
op de kampen  
van mijn kinderen  
ook zij zinderen van  
zoveel zin in zenuwen  
en plezier  
ik laat ze achter thuis  
hier bij hun lieve vader  
die waakt en zorgt en  
wacht  
lekker alleen  
misschien ongeduldig en  
blij tot ik mijn reis  
heb volbracht

*Mijn week in 100 woorden - Week38-2021*  
*Eef Lanoye*