

herfstvakantie
herfstwandelingen in
herfstig bos
alle kleuren vallen los
op mijn hoofd
onder mijn zolen
we moeten nog heel wat
kilometers door
voor ik weer
luiere mag
met thee en chocola
ik ga morgen
mooi niet mee
ik wil slapen
lezen
staren uit het raam
hup verder gaan
na een korte pauze
met mijn billen op een
natte stronk
zonk mijn schoen
net in de modder
nu stenen omhoog
omlaag
vertraag ik mee met mos
alleen voeten
benen
en een goed gesprek
helaas amper paddestoelen
dit jaar
één natte zomer
in een lange droge trend
geeft geen ommekeer
van leven

Mijn week in 100 woorden - Week42-2021
Eef Lanoye