

onze lieve poes is dood  
Gamba is haar naam  
in juni werd ze vier  
nu sta ik hier  
met lege handen  
die niet meer strelen  
deze wond zal helen  
op een dag  
ik besepte niet dat zij  
zo diep in mij  
opgerold  
genesteld  
lag  
met haar ene oranje voorpootje  
het buitenbeentje  
van de vier  
nu  
ligt zij hier  
opgerold in koude aarde  
haar zus haar zus verloren  
samen geboren  
samen getogen  
onze hoofden bogen  
op het eind  
afscheid plengt  
tranen op tijgerstrepen  
gat in mijn hart  
gat in ons gezin  
de loze galm  
van mijn roep  
naar jou  
hakt erin

*Mijn week in 100 woorden - Week43-2021*  
*Eef Lanoye*