

het monster had mij
bij de keel
heel
erg
donker
was het weer
amper lucht
vanbinnen
de zucht naar
ontsnappen
explodeerde
keer op keer
hield me gevangen
zoals altijd
slavin in strijd
tegen haar beheerser
immer daar
sluw en onzichtbaar
zonder voorbode van
toeslaan
kapot gaan
kapot maken
woorden kraken liefde
net zo hard
als klappen
mijn verzengende vuur
een steekvlam
sneller dan een inhaalactie
door Verstappen
alleen ik geen blijde kampioen
het gif van deze schorpioen
steekt vriend als vijand dood
geliefde als verrader
hun vader het
geluk voor mijn kinderen
in mijn huis hinderen
moeders
als hormonale
loeders

Mijn week in 100 woorden - Week44-2021
Eef Lanoye