

hollen en
weinig stilstaan
een week lang achter mezelf
aangaan
er net niet bijkomen
elke keer
half uit hijgen
en hup
daar gaan we al weer
geen tijd voor een slok water
sanitaire stop moet later
ik behoef veertig uur
in één dag
en mezelf maal drie
want zie:
nieuwe klant erbij in deze maand
een joekel klus in het nieuwe jaar
nieuw boek gestart
nieuw platform vol verhalen
de creatiestroom een spuitende
fontein van blijdschap en geluk
een tantra weekend dag vol
zachte warme eindeloze knuffels
nope,
mijn week kan niet meer stuk
maar nu
tijd voor een tuk

Mijn week in 100 woorden - Week46-2021
Eef Lanoye