

de routekaart naar mijn geluk
niet kwijt of stuk
maar nooit gevonden
nooit geleerd
verkeerd
mijn eigen pad
wat
denk jij te willen
dromen
komen uit
als je durft verliezen
kiezen voor vrij
de pure essentie vanbinnen
voor werkelijk jij
van ego
en inkapseling ontdaan
onthecht
onveilig
vertrouwen in jouw
ware bestaan
de tweede helft van mijn leven hier
vier ik alle touwen
die me schijnveilig houden
bereid me zonder pantser
tot de dood
te raken
uit vuur en licht
herrijzen
naar onbekende smaken
en als een maagd
gespreid de benen
vol vertrouwen
ogen open
eindelijk
mijn geluk
te maken

Mijn week in 100 woorden - Week48-2021
Eef Lanoye