

oud verdriet  
oude pijn  
van zijn  
dood  
groot het eeuwige gat  
in mij  
had hij  
nog geleefd  
hoe zou dat zijn  
een vader  
nooit zal ik weten  
hoe dat voelt  
iets zoals een moeder  
maar toch anders  
dat  
wat  
ik zie in de ogen van  
mijn kinderen  
hun blik bedoeld  
voor hem  
papa  
kom je  
maar hij is er al  
soms meer dan ik  
bovenal  
verzacht hij  
met zijn vader-zijn  
mij  
als ik na 41 jaar  
nog steeds verstik  
in tranen om de mijne  
het fijne daarvan  
gaat voorbij aan snappen  
verlate rouw  
blijft altijd en  
amper te behappen

*Mijn week in 100 woorden - Week50-2021*  
*Eef Lanoye*