

de laatste dagen van het jaar
zijn aanbeland
ik met de mijnen
in het noorden
van het land
een bos
een ven
een kachel met hout
veelvoud voor rust
naar binnen keren
en buiten zijn
mijn tijdlijn
immer botsend met die
van de rest
weergoden met bakken grijs
en nat
boeren met bussen vol
karbiet
twee kinderen zonder demper
spuitende hormonen uit
elk oor
niet helemaal
een droomweek
maar ook met stekels
en vuur
hebben we elkaar lief
zwemmend in overvloed
elk uur
intens en goed
zo schuiven we de
kalender uit
verwelkomen
met open armen
de nieuwe spruit
2022

Mijn week in 100 woorden - Week52-2021
Eef Lanoye