

het was zover  
een volle week overgave  
aan mijn boek  
alleen maar schrijven  
hoek  
op mijn neus  
weer was het  
zover  
klas zoon in quarantaine  
op de tweede dag  
dochter ziek  
opgehaald  
thuis  
daarna niet plus in mij  
ik mag  
twee dagen  
onder zeil in  
niemandsland  
ik hou van die rand  
mijn wereld tussen  
droom en waken  
buiten bewust zijn  
maar dan fijn  
grenzenloos drijven  
zonder moeten  
voeten in de sterren  
zonder versperren leven  
zweven in plannen en  
verlangens  
ik vertaal  
dit verhaal  
naar papier  
maar eerst hier  
nog wat liggen zweten  
me geduldig weten  
wachten  
smachten  
naar verlichting  
richting

*Mijn week in 100 woorden - Week4-2022*  
*Eef Lanoye*