

de maand is op
de maan nieuw
in een kersvers
februari
de week ten einde
een restje hoest
en snot
de deur van het slot
dag tante Corrie
hallo wereld
hier ben ik weer
verre van fit
de nazit
schuifelt traag
maar gestaag uit
mijn cellen
aftellen van dagen
in rust en overgave
aanwezig herstellen
zijn in het hier en nu
van mijn lijf
blijf ik oefenen
leren is proberen
herhaal ik ook als moeder
het verhaal van een piraat
afgerond en klaar
als kers op de taart
in de staart
van dit loslaten
dit zijn met mij
volkomen vrij

Mijn week in 100 woorden - Week5-2022
Eef Lanoye