

in tantra leer ik
verhalen loslaten
ze beroven ons van
werkelijk diep leven
ze zijn niet
ons bewustzijn
zweven in het oneindige
betekent voelen
niet vertellen
nu ervaren in het heden
zonder verleden of toekomst
daar vertoeven in verbinding
met mijzelf
in mijn hart vol liefde
helder voelen in
mijn yoni
in het veld om en in
mijn lijf
schrijf ik toch
opnieuw verhalen
over dat beleven
in mijn licht
in samen zijn met
de ander
leren in het zijn
zonder woorden
maakt het mij
onmogelijk ze te
weren of bezweren
mijn creatieve stroom
komt juist
zonder schroom
op stoom

Mijn week in 100 woorden - Week6-2022
Eef Lanoye