

de fik erin
met vuur van vrouwen
die houden van
avontuur
zij die kiezen voor hun
eigen pad
al is dat
verzengd van brandend kool
afgronden en diepe kloven
de zool van hun voet
stap voor stap
zwartgeblakerd
bloedend
vol liefde
voor het leven
weven zij met hun tenen
een eigen wijs
glinsterend web
ik heb te gaan
hand in hand te staan
met mijn zusters
van het eerste uur
het vuur verbindt het
oude tijdperk
aan vandaag
wij lava verschijnen
uit de schoot
gloeiend bloot
brengen wij dood
aan duale macht
verdeel en heers verliezen
één
is onze pracht

Mijn week in 100 woorden - Week10-2022
Eef Lanoye