

het thema moeder raast
hard rond
in mij
van kind naar moeder
van vroeger naar nu
terug en andersom
van binnen naar buiten
muiten al mijn meisjes
op de boot
klein
groot
groter groei ik
voller bloei ik
in de lente
van mijn nieuwe leven
zweefteven
alle Even plus die
ene nieuwe vrouw vol vuur
de omgedraaide lichtheks fee
dansend in haar liefdeszee
brandend in de branding
prikt het zout mij in de wonden
ik lik ze
met vlamme tong
laaf me aan
mijn bestaan
als sterrenstof
vergankelijk en eeuwig
hier mijn lijf
daar
waar ik immer ben
en blijf

Mijn week in 100 woorden - Week12-2022
Eef Lanoye