

deze week voelt als een gat
in mijn hoofd
ik deed ongetwijfeld nuttige zaken
had volop taken
als moeder
en ondernemer
maar wat
precies
herinner ik mij niet
traag vandaag
de radertjes van
mijn brein
een stem die zegt
zie je wel
steek laten vallen
foei
jij schrijvertje van niks
elke week
loze belofte
doei
consistentie
frequentie van
lik-mijn-vestje
een lesje tellen en
plannen voor jou
oh wat hou ik van
die kritische noot in mij
Erica hysterica op de hoge lat
ze zat eerst aan het stuur
nu achterop
kom op
pruttel nog wat
en kus me

Mijn week in 100 woorden - Week8-2022
Eef Lanoye