

mijn queeste naar geborgenheid
levenslang
is zinloos zolang
ik die niet vinden kan
in mij
onafhankelijk
van wie dan ook
een man
vrij zijn kan
alleen
alleen
nooit samen
me bekwamen in
verbinden als geliefden
is als de Chinese taal leren
jongleren
en schoonspringen tegelijk
maar zonder instructies
of goede docent
plus gewend aan voorbeelden
van leegte en mislukking
maar vooral pijn
over hoe het zeker niet hoort te zijn
gemis
gebrek aan veiligheid
tijd voor een wende
voor ruimte
leven zoals ik ben
wen daar maar aan
ik ga staan
wijk niet
buig niet
en pas nooit meer aan

Mijn week in 100 woorden - Week9-2022
Eef Lanoye