

er is een geluid in mij
dat zich roert
het beroert
mijn buik
mijn keel
veel wat ik
nooit durfde
zeggen
durfde zijn
is eindelijk mijn
het beweegt zich in
een almaar groeiende
ruimte in mijn lijf
mijn zonnevlecht
ontvouwt zich
met telkens nieuwe
rondingen
armen
die mijn middelpunt
verwarmen
groot kampvuur
in de nacht
wacht op mijn strand
vanbinnen
om buiten het zonlicht
te ontmoeten
een herboren ik begroeten
met mooie mensen
en Limburgse vlaai
graai ik alle aanraking
naar me toe
en geef retour
vol amour
vol zinnen
beminnen wij
zijn in aanwezigheid
ik vier
nu en hier

Mijn week in 100 woorden - Week13-2022
Eef Lanoye