

bommen en granaten deze week
oorlog in mijn huis
mijn lijf
mijn hart
misschien niet gepast als
ze letterlijk vallen in een land
relatief dichtbij
maar dat doen ze altijd ergens
zolang de oude wereld regeert
zweert bij magisch spellen
die nergens toe leiden
behalve tot onschuldige doden
onnodig lijden
een klassieke Griekse strijd
in het theater
drukte mijn neus in de
stront
van mijn eigen moederschap
Medea mea culpa
ik trap en sla
als zij
destructieve feeks
gevangen godin
in de kluwen van liefde
en haat
vervloekt
patriarchaat
dat met grotesk geweld
liefst alles kapot
slaat
finale stuiptrekkingen
des doods

Mijn week in 100 woorden - Week14-2022
Eef Lanoye