

niets doen is het credo
voor overgave aan
het Universum
het summum
van ZIJN in het NU
zonder denken
het Goddelijke jou
overvloed laten schenken
kan alleen met
open hart
vol vertrouwen
houden van jezelf
bestaan en gaan
voor dat waar jij
van licht
huilt
en brandt
dus ik sprak woorden
stuurde ze de wereld in
en lag een hele dag
plus avond
in de sauna
zwetend te garen
het bedaren van zorgen
over morgen en meer
leidde tot heerlijk niets
en een zeer
ontspannen lijf
zacht en gul
eenmaal thuis
kronkelen
spelen
een ander tijdsverblijf
met explosieven
naar gelieven

Mijn week in 100 woorden - Week21-2022
Eef Lanoye