



Herman Brusselmans, de beroemdste, beruchte en vooral grappigste schrijver van het Nederlands taalgebied, bespreekt elke maand op geheel eigen wijze drie boeken in Playboy.

playboy
NR 7
2012



Eef Lanoye **STERRENOGEN**

Eef Lanoye is niet zomaar de eerste de beste Lanoye, maar wel de nicht van Tom Lanoye, een van de beroemdste auteurs uit ons Nederlandse taalgebied. Hij is tevens een van m'n beste vrienden. Ik vroeg hem eergisteren: 'Tom, die Eef, dus die nicht van jou, kan dat mokkel een beetje leuk schrijven?' 'Lees haar boek,' zei Tom. Wat een goeie tip van m'n gabber. Geen wonder dat ik vervolgens *Sterrenogen* heb gelezen, een verzameling van elf korte verhalen, die allemaal de seksualiteit als belangrijkste onderwerp hebben. Tijdens het lezen van drie van de verhalen heb ik een lichte erectie gevoeld, tijdens het lezen van zeven van de verhalen heb ik geen reet gevoeld,

en tijdens het lezen van één verhaal, *Het Eerste Avondmaal*, werd ik ietwat geil, uiteraard omdat hier een lesbische scène beschreven werd. Als twee troela's elkaar vingeren blijft een normale vent als ik er natuurlijk niet onbewogen bij. Wat mij betreft is Eef Lanoye op weg om een waardige nicht te worden van Tom Lanoye, zeker als ze in haar komende werk nog meer gevinger opvoert.